

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina

Κυριακή, 22 Μάιος 2011 23:13 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 23 Μάιος 2011 06:11

---



πηγή <http://gymnasioparou.blogspot.com>

Το τμήμα Γ3 του Γυμνασίου της Πάρου παρουσιάζει στο blog του σχολείου την εξαιρετική εργασία για την πόλη της Βενετίας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στους Νίκο Ρούσσο, Γιάννη Πούλιο, Εμμανουήλ Σκαραμαγκά, Σενερίν Κάντριου και Άγγελο Ρομπόρα καθώς και στην καθηγήτρια τους Ρίκα Ιωαννίδου

{comments on}

Πίσω από κάθε πολιτισμό, υπάρχει και μια ιστορία... Άλλοτε καλή και άλλοτε δύσκολη. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω, ότι και κάτι παρόμοιο συνέβη και στη Βενετία και όχι, αγαπητοί μου αναγνώστες, δεν φύτρωσε από κάπου αυτός ο υπέροχος πολιτισμός. Ας εμβαθύνουμε και ας αναζητήσουμε τις αιτίες!!!

Τυπικά, η Γαληνοτάτη-Serenissima ή Νύφη της θάλασσας-Sposa del mare, δηλαδή η Βενετία, ιδρύθηκε στις 24 Μαρτίου του 421 μ.Χ.

Όμως, ποιά ήταν άραγε η αιτία που γύρω στο 400 μ.Χ. κάποιοι κάτοικοι της Βόρειας Ιταλίας, επέλεξαν αυτά τα αφιλόξενα λασπώδη και γεμάτα έλη νησιά για να κατοικήσουν; Ήταν η απελπισία από τις αλλεπάλληλες επιδρομές των Γότθων αρχικά και των Ούννων στη συνέχεια, που τους οδήγησε στο να βρουν καταφύγιο σε αυτό το αφιλόξενο μέρος. Άραγε οι άνθρωποι θα ζούσαν σαν τα κουνούπια ή θα έκαναν μια νέα αρχή δημιουργώντας

ένα κατοικήσιμο μέρος? Πρώτα από όλα, εκεί ένιωσαν ασφάλεια, αφού κανείς εχθρός δεν ενδιαφερόταν για αυτά τα άγονα και γεμάτα βούρκο νησάκια. Έπειτα λόγω της λιμνοθάλασσας τα νερά είναι αβαθή και ήρεμα, κι έτσι μπορούσαν να μετακινούνται από νησί σε νησί, πιο εύκολα. Εκτός από ψάρια και πουλιά τι άλλο μπορούσαν να φάνε αφού ήταν αδύνατο να καλλιεργήσουν ή να τραφούν από τη κτηνοτροφία; Η μόνη διέξοδος ήταν η θάλασσα, κι έτσι σιγά σιγά έφτιαξαν πλοία και άρχισαν να ταξιδεύουν προς την Ανατολή και να εμπορεύονται προϊόντα.

Τον 6ο και τον 7ο αιώνα, η Βενετία είναι επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με την είσοδο των Φράγκων στην Ιταλία, στα τέλη του 8ου αιώνα, οι Βυζαντινοί αναγκάζονται να δώσουν φορολογικά και διοικητικά προνόμια και τον 9ο αιώνα να αναγνωρίσουν την αυτονομία της Βενετίας.

Το 10ο αιώνα κυβερνούν οι Δόγηδες τη Βενετία, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι από συνέλευση πολιτών και έτσι έχουμε για πρώτη φορά στη μεταχριστιανική εποχή, το πολίτευμα της Δημοκρατίας. Οι Βυζαντινοί συμμαχούν μαζί με τους Ενετούς και κατατροπώνουν τους πειρατές στη Μεσόγειο.

Το 11ο αιώνα ένα δικό της παιδί, ο Marco Polo της φέρνει από τη Κίνα εκτός των άλλων, τη πυξίδα και τη πυρίτιδα και έτσι τα πλοία της μπορούν και οργώνουν τις θάλασσες και να κατακτούν νέα μέρη.

Από το 12ο αιώνα, η Βενετία αρχίζει να αποκτά μεγάλη οικονομική επιρροή σε όλη τη Μεσόγειο, γιατί εμπορεύεται μεταξένια υφάσματα, πολύτιμα πετράδια, κοσμήματα, μπαχαρικά, βότανα, αρώματα, κλπ, αφού χάρις το Marco Polo, έχουν δημιουργηθεί εμπορικοί δρόμοι με τη Κίνα και με την ανατολή γενικά.

Το 13ο αιώνα, η Δημοκρατία της Βενετίας, είναι η κατεξοχήν ηγεμονική εμπορική δύναμη της Μεσογείου, ιδίως μετά τη κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204 κατά τη Δ' Σταυροφορία. Οι Ενετοί κυριαρχούν στις Κυκλάδες και στη Κρήτη και κατατροπώνουν τη μεγάλη ανταγωνίστριά της Βενετίας, τη Δημοκρατία της Γένοβας, δημιουργώντας ένα είδος οικονομικής αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο.

Όμως οι Βενετσιάνοι ή Ενετοί δεν μετέφεραν μονάχα προϊόντα από το Βυζάντιο, την Ασία και την Αφρική, αλλά και ιδέες. Την εποχή που η Δύση ήταν βυθισμένη στα σκοτάδια του Μεσαίωνα, οι Βενετσιάνοι караβοκύρηδες, μετέφεραν στα πλοία τους μαζί με τα εμπορεύματα, τα επιτεύγματα του Βυζαντινού και του Αραβικού πολιτισμού. Έτσι η Βενετία, ήταν η πρώτη πόρτα, απ' την οποία μπήκαν οι ιδέες του ουμανισμού-umanesimo-ανθρωπισμός, της κεντρικής δηλαδή ιδέας της Αναγέννησης.

Χάρις αυτές τις ιδέες, το 14ο και το 15ο αιώνα, υπάρχει πολιτιστική άνθηση σε τέχνες και επιστήμες, μέσα στο πνεύμα της Αναγέννησης, που γεννήθηκε στην Ιταλία, της ξανα-γέννησης δηλαδή του αρχαιοελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού.

Το 16ο αιώνα άρχισε η παρακμή στο εμπόριο, λόγω της ανακάλυψης της Αμερικής, διότι ο εμπορικός κόσμος στρέφει το βλέμμα του προς τη Δύση. Κατά συνέπεια η Βενετία που εισάγει προϊόντα από την Ανατολή, αποδυναμώνεται οικονομικά, υποβαθμίζεται ο στόλος της και χάνει τις κτίσεις της στη Μεσόγειο καθώς οι Τούρκοι επικρατούν στην ελληνική χερσόνησο και στο Αιγαίο.

Το 17ο με την είσοδο του Μεγάλου Ναπολέοντα στη Βόρεια Ιταλία, καταλύεται οριστικά η Δημοκρατία της Βενετίας.

## ΤΟ Γ3 ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina

Κυριακή, 22 Μάιος 2011 23:13 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 23 Μάιος 2011 06:11

---

Σήμερα η Βενετία είναι μια παραμυθένια πόλη.

Τα περισσότερα κτίρια-palazzi είναι κτισμένα από το 16ο μέχρι το 19ο αιώνα, πάνω σε παλούκια-palì, τα οποία είναι μπηγμένα στην άμμο μιας και έδαφος δεν υπάρχει παρά μόνο άμμος, ώστε να μη βυθίζονται στο νερό...

[ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK](#)