

"Η ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK"

Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Τρίτη, 13 Μάρτιος 2012 18:43 -



«Η καταραμένη γενιά του Facebook»

Έχετε αναρωτηθεί πόσο άλλαξε η ζωή μας από τη στιγμή που μπήκε το facebook στην καθημερινότητα μας; Δεν έχω καταλάβει τι είναι τελικά το facebook!! Σελίδες όπως twitter, hi5, facebook, myspace ονομάζονται σελίδες κοινωνικής δικτύωσης!!

Ο όρος αυτός αμφιβάλλω για το κατά πόσο είναι σωστός! Κοινωνικής δικτύωσης μεν, επικίνδυνο δε για πολλούς λόγους!

Άτομα τα οποία δεν ξέρεις τι τρέλα κουβαλάνε παρακολουθούν κάθε σου κίνηση ό,τι γράφεις στην προσωπική σου σελίδα. Βλέπουν τις φωτογραφίες και τους φίλους σου!! Για να μην σχολιάσω την απαράδεκτη εφαρμογή που σημειώνεις το μέρος ακριβώς που βρίσκεσαι!! Ούτε κατάδικοι να ήμασταν και να μας έψαχνε το FBI!! Φυσικά και πολύ σωστά θα μου πείτε είναι δικαίωμα σου και δική σου και μόνο ευθύνη να ανοίξεις λογαριασμό στο Facebook !

Κάποτε ήταν η γενιά των 592 ευρώ τώρα είναι η γενιά ...του facebook! Μήπως να το γράφουμε και στην ταυτότητα μας; Μας κυβερνάει το Facebook και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα!

"Η ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK"

Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Τρίτη, 13 Μάρτιος 2012 18:43 -

Για να μην αναφέρω πως ..κάποτε λέγαμε η γενιά του '21, η γενιά των ηρώων, των επαναστατών, οι πατριώτες που έσωσαν την Ελλάδα και την γλίτωσαν απο τον οθωμανικό ζυγό! Ήμασταν υπερήφανοι για τους ήρωες μας! Τώρα για τι ακριβώς είμαστε περήφανοι; Που μας κυβερνά ο Αμερικανός Mark Zuckerberg; (μην ξεχνάτε και την «πραγματική πρωθυπουργό μας», Άνγκελα Μέρκελ)

Σε αυτό το σημείο αξίζει να παραθέσω μια έρευνα που διάβασα στο ΒΗΜΑ. Η έρευνα έγινε σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία με τους ερευνητές να ζητούν από φοιτητές 12 πανεπιστημίων να μη χρησιμοποιήσουν για 24 ώρες τα κινητά τους τηλέφωνα, τους υπολογιστές τους και τα ipods, να μη στείλουν e-mails, να μη σερφάρουν στο Internet, να μην παρακολουθήσουν τηλεόραση, να μην ακούσουν ραδιόφωνο και γενικά να μείνουν μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές. Τους επιτράπηκε ωστόσο να χρησιμοποιούν «σταθερά» τηλέφωνα και να διαβάζουν βιβλία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτές οι λίγες ώρες μακριά από τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών υπηρεσιών ήταν αρκετές για να οδηγήσουν στην εμφάνιση στερητικών συμπτωμάτων παρόμοιων με εκείνων που παρουσιάζουν όσοι προσπαθούν να σταματήσουν τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Ορισμένοι ανέφεραν ότι έπειτα από λίγες ώρες μακριά από τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές τους είχαν αρχίσει να νιώθουν όπως οι χρήστες ναρκωτικών που αποφασίζουν να διακόψουν απότομα τη συνήθειά τους. Άλλοι ανέφεραν ότι άρχισαν να νιώθουν όπως νιώθει κάποιος που ξεκινά μια δίαιτα. Οι ειδικοί μάλιστα έδωσαν ήδη όνομα σε αυτή την κατάσταση βαφτίζοντάς την ως «διαταραχή στέρησης πληροφορίας».

Σκεφτείτε πως αυτή τη στιγμή μας κυριαρχούν τα social media!! Κάθε εκπομπή είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην εφημερίδα έχει δημιουργήσει λογαριασμό στο ίντερνετ προκειμένου να έχει άμεση και δωρεάν δυνατότητα επικοινωνίας με τον κόσμο!

Πέρα απο το Facebook θα λέμε πως είμαστε και η γενιά της Lady Gaga... Για πολλούς θεωρείται η νέα Madonna και ίσως είναι και καλύτερη απο τη βασίλισσα της pop μουσικής!! Τα περισσότερα κομμάτια-επιτυχίες τα έχει γράψει η ίδια σε στιγμές δύσκολες, που προσπαθούσε να ξεπεράσει την κατάθλιψη και να καταπνίξει τον πόνο του χωρισμού απο έναν μεγάλο έρωτα! Έχει δικό της στιλ, εκατομμύρια θαυμαστές ...τουλάχιστον εκείνη μπορεί και να έσωζε τη χώρα! Πιο ικανή την θεωρώ απο κάτι άλλους, που το παίζουν και γνώστες...

"Η ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK"

Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Τρίτη, 13 Μάρτιος 2012 18:43 -

Τελικά είμαστε καταραμένη γενιά, εμείς του facebook ή όχι; Θα μας οδηγήσει κάπου όλη αυτή η ιστορία με τα social media ή άδικα αφιερώνουμε τόσες ώρες καθημερινά μπροστά απο μια οθόνη υπολογιστή;

Της Ολγίνας Σαντίκου
briefingnews.gr
kxghellas.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

aixmi.gr, Μαρκέλα Σαραίχα

Υπάρχουν αληθινοί φίλοι στο facebook και στο twitter;

Ώρα 4. Όχι το απόγευμα. Τα ξημερώματα. Ακόμη μία νύχτα αγκαλιά με τον υπολογιστή. Πώς πέρασαν πάλι οι ώρες τόσο γρήγορα; Το facebook και το twitter, είναι εδώ και πολύ καιρό οι καλύτεροί μου φίλοι. Οποιαδήποτε ώρα είναι εκεί για μένα. Ακόμη και τις ώρες που οι φίλοι μου κοιμούνται, στη γειτονιά δεν ακούγεται τίποτα, το τηλέφωνο δεν χτυπάει γιατί η ώρα είναι προχωρημένη και οι περισσότεροι κοιμούνται, ένα «κλικ» χρειάζεται και μου κρατούν συντροφιά. Για την ακρίβεια, οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτά. Άνθρωποι κάθε ηλικίας. Άνδρες και γυναίκες. Ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Όλοι είναι εκεί.

Σε μία εποχή που η μοναξιά έχει φορέσει το δικό της προσωπίο και κάνει την εμφάνισή της συχνά πυκνά κάθε στιγμή της ημέρας αλλά και της νύχτας, η επικοινωνία μέσω ίντερνετ χτυπάει κόκκινο. Μπορεί η φιλία να είναι δύσκολο πράγμα και ο καθένας από εμάς να έχει 4-5 πραγματικούς φίλους, με τους οποίους μοιράζεται τα πάντα. Η «φιλία», όμως, των λεγόμενων socialmedia, απαρτίζεται από πολλούς φίλους, που μπορούν να ξεπεράσουν, κατά μέσο όρο, τους 2.000! Σε προβληματίζει κάτι; Δεν είσαι καλά στα επαγγελματικά σου; Ο σύντροφός σου σε παράτησε; Αντιμετωπίζεις κάποιο οικογενειακό πρόβλημα; Τι κάνεις; Πιο παλιά έπαιρνες τηλέφωνο τους γονείς ή τους κολλητούς σου για να τους εξιστορήσεις το συμβάν. Τώρα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Μπαίνεις

"Η ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK"

Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Τρίτη, 13 Μάρτιος 2012 18:43 -

στο youtube, ψάχνεις ένα τραγούδι, του οποίου οι στίχοι σε εκφράζουν την συγκεκριμένη στιγμή, και το ανεβάζεις στο facebook και στο twitter. Γράφεις και κάτι που θα έλεγες αυθόρμητα στους φίλους σου αν ήταν δίπλα σου την ώρα εκείνη, πατάς enter και δημοσιεύτηκε στο προφίλ σου!

Και δεν το έχεις μοιραστεί με 4-5 φίλους αλλά με 2.000, 3.000 ακόμη και με 5.000! Τότε είναι που οι «διαδικτυακοί φίλοι» θα σου δώσουν τις δικές τους συμβουλές. Τις περισσότερες φορές σου στέλνουν μηνύματα, τα λεγόμενα inbox στο facebook και τα DM στο twitter. Μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες μαζί σου. Και σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν είσαι, τελικά, ο μοναδικός που έμεινες χωρίς δουλειά και χωρίς σχέση. Θα σε συμβουλέψουν. Γιατί πάντα ένα τρίτο μάτι βλέπει διαφορετικά την κατάσταση. Και ειδικά όταν δεν είναι και στενός σου φίλος ή συγγενής -που εκεί τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, αφού λόγω της αγάπης που σου έχουν, η συμβουλή τους μπορεί να μην είναι και 100% η πιο κατάλληλη και σωστή.

Συνήθως οι άνθρωποι του στενού μας κύκλου δεν είναι αντικειμενικοί. Σου δίνουν τις περισσότερες φορές δίκιο. Σου χαϊδεύουν τα αυτιά. Γιατί ξέρουν ότι έχεις περάσει πολλά και δεν θέλουν να σε στενοχωρήσουν. Σε αντίθεση με τους «διαδικτυακούς φίλους». Εκείνοι σε γνωρίζουν μόνο μέσα από αυτά που γράφεις. Προσπαθούν να σε μάθουν μέσω από τα τραγούδια που ανεβάζεις. Εάν είσαι ευαίσθητος, αν είσαι σκληρός, αν έχεις χιούμορ, αν είσαι πεισματάρης. Όλα φαίνονται. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο και αν θες να κρυφτείς οι πράξεις σου σε προδίδουν! Νόμος.

Σιγά σιγά η επικοινωνία σας γίνεται πιο συχνή. Σου λένε τα νέα τους, τους λες τα δικά σου. Σε νοιάζονται και τους νοιάζεσαι και εσύ. Μοιράζεστε τις ανησυχίες σας. Ενώ υπάρχουν και φορές που μπορεί και να μαλώσετε γιατί διαφωνείτε έντονα σε κάποιο θέμα! Έχετε αναπτύξει μία σχέση φιλίας που μέρα με τη μέρα χτίζεται βήμα βήμα. Το τρελό στην υπόθεση είναι ότι παρόλο που δεν γνωρίζετε από κοντά, νιώθετε σαν να γνωρίζοσασταν χρόνια. Μέσα, λοιπόν, από το ίντερνετ έχετε φτιάξει τον δικό σας κόσμο με τους φίλους που επιλέξατε εσείς. Και όχι μόνο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που άνθρωποι έκαναν ακόμη και σχέση, παντρεύτηκαν αλλά και χώρισαν. Εκεί, βέβαια, διαπιστώνεις μετά λύπης ότι χάθηκε η επικοινωνία τετ-α-τετ που υπήρχε κάποτε. Οι άνδρες σταμάτησαν να φλερτάρουν τις γυναίκες. Δεν υπάρχει παιχνίδι.

Χθες βράδυ έτυχε να βγω και να πάω σε ένα κλαμπ με πολύ κόσμο. Νέοι και νέες χόρευαν και έπιναν. Κοίταζαν τον διπλανό τους και η επόμενη κίνησή τους ήταν να κοιτάζουν με ανυπομονησία την οθόνη του κινητού τους. Όχι επειδή περίμεναν κάποιο μήνυμα από το φίλο τους, αλλά για να γράψουν κάτι στους «διαδικτυακούς φίλους»! Το πιο αστείο,

"Η ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK"

Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Τρίτη, 13 Μάρτιος 2012 18:43 -

μάλιστα, είναι ότι κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν στο ίδιο μέρος με εκείνους που επικοινωνούσαν. Εγώ τους παρατηρούσα. Ήθελα να δω αντιδράσεις. Όλοι, όμως, χαμογελούσαν όταν τα μάτια τους κολλούσαν στο κινητό τους και όχι στον διπλανό τους. «Τι κρίμα», είπα μέσα μου. Χάθηκαν το φλερτ, η επικοινωνία μεταξύ φίλων, οι γνωριμίες που κάναμε κάποτε στα νυχτερινά μαγαζιά. Όση ώρα τους έβλεπα να είναι πάνω από τα κινητά τους τόσο εκνευριζόμουν.

Μετά από λίγη ώρα γύρισα σπίτι. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ανοίξω τον υπολογιστή μου. Να μπω στο facebook και στο twitter. «Δεν μπορείτε να συνδεθείτε. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρία». Αυτό ήταν το μήνυμα που έλαβα στην οθόνη του υπολογιστή μου. Ήταν η ώρα 4. Με έπιασε πανικός. «Μου λείπουν οι φίλοι μου», είπα από μέσα μου. Και εκεί κατάλαβα ότι και εγώ ήμουν ένας από εκείνους στο κλαμπ, που το κινητό τους ήταν η προέκταση του χεριού τους. Ήμουν εκείνη που κατέκρινα την συμπεριφορά τους. Ήμουν εκείνη που αν είχε στο κινητό της, το fb και το twitter, θα χασκογελούσε πάνω στην οθόνη, αδιαφορώντας για τους γύρω της. Ήμουν και εγώ «θύμα» της διαδικτυακής αυτής επικοινωνίας...